

## Column in Rover-tijdschrift “De Reiziger” – september 2015

### Roeibootveer Hugo

Vorige keer schreef ik over de diverse veren die vanuit Gorinchem uitwaaiëren. Eén ervan gaat naar Woudrichem. Een mooi, klein stadje waar de tijd lijkt te hebben stilgestaan.

Ga je vanaf de aanlegsteiger bij de gevangenpoort in oostelijke richting door het stadje, dan kom je al gauw uit bij de vestingwallen. Vlak daarachter vertrekt er nog een ander pontje. Niet zo groot als de pont naar Gorinchem, maar heel leuk om mee over te varen. Het is een roeiboot met buitenboordmotor. De fiets past op een verhoging, zelf daal je af in de veerboot “Hugo” om plaats te nemen op de langsbanken. In een rustig tempo brengt de schipper je voor net iets meer dan een euro naar de overkant, waar het bekende slot Loevestein boven de dijk uitsteekt. De tekst op het bord maakt duidelijk dat de zon voor niets opgaat maar dat de schipper toch een bijdrage van je verwacht. De tekst luidt namelijk “Heen motte betale, en weer weer”.



*Veerpont Hugo van Woudrichem naar slot Loevestein.*

*Foto: Wim Kusee, 12 juni 2015*