

Column in Rover-tijdschrift “De Reiziger” – juli 2015

Je kunt er alle kanten op

Het is een mooi punt om te gaan staan. Net buiten de poort in Gorinchem. Schepen glijden voorbij op weg van Rotterdam naar Duitsland. Toeristen komen even door de stadspoort om naar de rivier en de schepen te kijken. Je kunt bij twee gelegenheden even wat drinken of een hapje eten. Of gewoon even op een bankje zitten en genieten van het uitzicht.

Over de weg kun je maar één kant op, door de stadspoort terug naar de binnenstad. Maar over water kun je diverse kanten op. Naar het westen vaart de snelle veerboot naar Werkendam en verder naar Boven-Hardinxveld. Sinds april 2012 varen er om beurten twee veerboten, de Gorinchem X en de Gorinchem XI. Met een snelheid van 40 km/h brengen deze boten je in minder dan een kwartier naar het 7 km verderop liggende Werkendam en Boven-Hardinxveld. Dezelfde boten varen ook naar Sleenwijk, schuin tegenover Gorinchem. Met die snelheid ben je daar al in 6 minuten. Naar het oosten kun je ook. Met de veerboot Gorinchem VIII vaar je in een kwartier naar Woudrichem. Op sommige momenten kun je zelfs verder naar slot Loevestein en fort Vuren. Hugo de Groot moest het met een boekenkist doen. Hij zou jaloers zijn op zulke mooie veerboten, waarmee je vanaf Gorinchem dus alle kanten op kunt.



*Op het veer vanaf Gorinchem.
Foto: Wim Kusee, 8 juli 2013*