

Column in Rover-tijdschrift “De Reiziger” – maart 2015

Met hoeveel pontjes ga je mee?

Iedere reiziger komt op zijn reizen weleens een pontje tegen. Sommige mensen gaan ermee naar hun werk, anderen rijden er zelfs even voor om, zodat hun reis met een pontje een leuke onderbreking heeft.

Maar er zijn ook mensen die er een sport van maken om met alle veerponten in Nederland mee te varen. Twee mensen die we in dit verband graag noemen zijn Bettie van Veen en Josephine Bakker. In 1999 besloten zij om alle veerponten in ons land te gaan bezoeken. Daarvoor stelden zij zelfs een heus "reglement" op. Ze schrijven op hun blog, dat ze altijd samen bij een veerstoep moeten zijn, en dat dat op de fiets moet gebeuren. Volgens mij geldt ook nog de eis, dat ze met het pontje moeten overvaren. Inmiddels hebben ze al een groot aantal pontjes bezocht. Soms in stralende zon, maar gebleken is, dat regen of slecht weer hen toch niet altijd weerhoudt om naar een pontje te reizen.

Zij houden een blog bij van hun reizen die ze altijd op de fiets doen. Op internet zijn hun ervaringen te lezen op pontjes-enandereverhalen.blogspot.nl. Ze schrijven dat ze inmiddels al 226 pontjes hebben "gedaan". In de vorige column schreef ik dat er in 2014 elf nieuwe pontjes zijn bijgekomen. Het einddoel van ongeveer 300 pontjes schuift op deze manier voor hen wat op, maar onze waardering voor hun pontjes-bezoeken wordt er niet minder om.



*De twee reizigers die de pontjes bezoeken.
Foto: Bettie van Veen, 2014*