

### Pontje van Terheijden

Daar kom je dan, fietsend door de straten van Terheijden. Vanaf het Dorpsplein, door de Marktstraat, nog even de bocht om, en dan zie je hem al liggen. Nog even een tweede bocht, en je bent bij het vertrekpunt van het pontje dat naar de Haagse Beemden vaart. Dat is de naam van de noordelijke wijk van Breda. De schipper staat er al. Hij helpt juist een passagier haart fiets recht te zetten. Dan wendt hij zich tot jou. "Nee meneer, geef de fiets maar aan mij, dan zet ik hem wel recht". Het luistert nauw. De pont is niet zo groot, en de fietsen staan tegen elkaar. De schipper wil niet dat een fiets schade toebrengt aan een andere fiets, en helpt netjes de fietsen goed tegen elkaar te zetten zonder dat er schade ontstaat.

"Kunt u achter de streep gaan staan meneer", zegt hij. "Want dan kan ik ook wat zien, zo recht naar voren". Het pontje is niet zo groot, en als alle passagiers voorin blijven staan heeft hij moeite om te zien waar hij naartoe vaart. En veiligheid gaat voor alles, dat weet hij maar al te goed.

Even later varen we door de haven. Goederenvervoer is er al lang niet meer, maar plezierjachtjes genoeg. Rechts van de haven liggen ze, naast elkaar. Het pontje kan ze gemakkelijk passeren. Rustig tuffend vaart het bootje door de haven. De schipper praat ondertussen vrolijk met de passagiere. Blijkbaar een bekende die vaker meevaart. Het lijkt net alsof hij geen aandacht voor het water heeft, maar de werkelijkheid is anders. Want als we bij het einde van de haven komen, kijkt hij toch heel goed uit. De rivier de Mark is nou niet zo'n heel druk bevaren water, maar toch.... Er kan best een boot aankomen. Als de schipper overtuigd is van de vrije doorvaart, dan steekt hij over. Aan de andere kant zien we de bestemming al, een steigertje aan de dijk. Daar vandaan loopt een fietspad naar de Haagse Beemden.

Het pontje kan worden gebruikt van april t/m oktober. In de zomer wat vaker, en de hele dag, maar ook in het voor- en naseizoen. Er zijn namelijk nogal wat scholieren uit de omgeving, die via het pontje een kortere weg naar hun school in Breda hebben. De vaartijden van het pontje zijn daarop aangepast. Zelf was

ik toerist op doorreis tijdens een fietstocht. In de zomer beslist niet de enige, want als ik nog even bij het pontje blijf staan, dan komen de volgende fietsers al weer aangefietst. Ze hoeven niet op de knop voor de waarschuwingsbel te drukken, want de pont ligt er nog. De fietsers kunnen meteen aan boord.

En ikzelf? Ik ga weer verder, fietsend over de dijk van de Haagse Beemden, nog even nagenietend van het pontje.



*Het pontje bij Terheijden.*

*Foto: Cees de Bijl, 28-6-2007*