

## Column in Rover-tijdschrift “De Reiziger” – maart 2013

### Vriendelijke mensen

Hebt u dat nou ook? Krijgt u ook zo'n warm gevoel als u een veerschipper ontmoet? Bent u ook positief gestemd nadat u bent overgevaaren?

Zelf rijd ik nog weleens op de fiets een rondje langs een pontje. En als je dan bij een pontje komt om over te varen, dan hoor je meestal al van verre een "goede morgen meneer", "lekker weer hè". Of gewoon een vriendelijke glimlach, een uitgestoken hand bij het aan boord gaan, een handje hulp bij het neerzetten van de fiets. Ja natuurlijk, een veerschipper heeft ook weleens een maandagmorgengevoel, is ook weleens kortaf. Veerschippers zijn soms net mensen. Maar dat negatieve, dat zijn toch wel uitzonderingen. Mijn ervaringen zijn meestal positief. Kijkt u zelf maar. Rij maar eens een rondje, ga dan met een pontje, en groet de schipper vriendelijk. Negen van de tien keer zult u een vriendelijk antwoord krijgen, een handje hulp of een goed woord.

Hoe zou dat toch komen? Zou een veerschipper een apart slag mens zijn? Weet u wat ik denk? Veerschippers zijn van nature gewoon vriendelijke mensen.



*Het pontje Gaastmeer – It Heidenskip in Friesland.  
Foto: Monique Witteveen, 13 juni 2010.*