

## Column in Rover-tijdschrift “De Reiziger” – juli 2012

### Eeuwigdurende momenten

Soms heb je van die momenten die je wel eeuwig wilt laten duren. Lekker eten, een leuke vakantietrip, een goed gesprek, er zijn vele momenten in een mensenleven die niet lang genoeg kunnen duren.

Dat geldt ook, als je de dijk afgaat bij het Rietveld net buiten Arkel. Hoe je er naartoe gaat doet niet zoveel ter zake. Met het openbaar vervoer gaat goed, want buslijn 704 stopt er op de stoep. Maar het is net zo leuk om met de fiets te komen; dan geniet je ook nog van de omgeving. Ga bij het Rietveld de dijk af, en dan waan je je in de zevende hemel. Bloeiende bomen, vrolijk fluitende vogels. Kortom, een paradijs op aarde. Heb je haast, dan kun je meteen overvaren met het pontje van Arkel naar Spijk. De vriendelijke veervrouw komt direct naar je toe en bedient het elektrisch aangedreven veer. Met kennis van zaken zorgt ze ervoor dat de pont zachtjes tegen de andere oever aanloopt. Maar waarom zou je haast hebben. Je kunt ook even blijven zitten op het terras. Je kunt de omgeving van de Linge op je laten inwerken. De bootjes die passeren, de vogels die fluiten, de rust die de omgeving uitstraalt; dat alles kun je in alle rust op je laten inwerken.

Een moment in het paradijs op aarde. Bij het veer in Arkel begint het er al aardig op te lijken. Zo'n moment wil je gewoon wel eeuwig laten duren.



*De veerpont bij Arkel.*

*Foto: Wim Kusee, 22 september 2009*