

Column in Rover-tijdschrift “De Reiziger” – maart 2012

Pontjes voor alle doelen

Pontjes zijn er voor alle doelen. Woon-werk verkeer, vakantiegangers, scholieren, recreanten, dagjesmensen, ieder maakt er op eigen wijze gebruik van.

Dit keer reizen we naar Lekkerkerk. Gelegen in de Krimpenerwaard. Niet zo'n heel grote plaats, maar toch een beetje een plaats met een centrumfunctie. Voor winkels en voor scholen. In Lekkerkerk staan twee middelbare scholen, waar scholieren uit de regio dagelijks naar toe fietsen. Zo ook vanuit Nieuw-Lekkerland, Streefkerk en vanuit diverse andere plaatsen in de Alblasserwaard. Al die scholieren moeten met het pontje overvaren. Omdat de ruimte voor een fietsenstalling bij de school beperkt is, kunnen de scholieren hun fiets bij de pont stallen. Te voet gaan ze dan in grote drommen de pont op om een paar minuten later de laatste meters naar school te voet af te leggen. De pontbaas staat met een tellertje in de hand bij het hek, en na 80 scholieren gaat het hek onverbiddelijk op slot. Over een paar minuten gaat de volgende pont, en ben je te laat op school dan is het eigen schuld. Had je maar eerder van huis moeten gaan.

Bij dezelfde pont zijn later op de dag andere reizigers aan de beurt. Mensen die gaan winkelen, op familiebezoek gaan, of in de zomer, mensen die een rondje met een pontje gaan fietsen. Een fietsroute langs dit pontje is vanaf de site van de Vrienden van de Voetveren te downloaden.

Zo zien we maar. Pontjes zijn er voor alle doelen. En het pontje van Lekkerkerk dient diverse van deze doelen.



De veerpont Vice Versa in Lekkerkerk aan de kade.

Foto: Cees de Bijl, 20-8-2011