

Column in Rover-tijdschrift "De Reiziger" – november 2011

Geen koplader meer

Nietsvermoedend kwam je met je auto aanrijden bij de veerstoep. Nietsvermoedend reed je rechtdoor de veerpont op. Nietsvermoedend kocht je je kaartje bij de vriendelijke veerbaas. Tot zover niets vreemds. Totdat de veerpont midden op de rivier een draai maakte, en met de achterkant van de pont bij de veerstoep aan de andere oever aanlegde. Keren op de pont kon niet. Je moest achteruit rijdend de steile veerstoep omhoog. Achteruit rijden is al wat lastiger, maar om een flinke helling achteruit naar boven te rijden, dan kwam bij velen het angstzweet naar buiten. Wel een nostalgisch gebeuren, maar niet zo praktisch.

Dit scenario kon je tot voor kort nog overkomen bij de veerpont van Moordrecht naar Gouderak. Maar nu niet meer. De laatste koplader-veerpont is aan de kant gezet, en half augustus vervangen door een nieuwe, moderne veerpont van het gewone type, waar je vooruit aan boord gaat, en ook weer vooruit er vanaf rijdt. Gedeputeerde Ingrid de Bondt van de provincie Zuid-Holland mocht de nieuwe veerpont een maand later de naam "Veerkracht" geven.

Zijn wij nou treurig om het verlies van deze nostalgie? Nou nee. En in Moordrecht en Gouderak zullen ze maar wat blij zijn met deze nieuwe veerpont. Je kunt nu tenminste weer nietsvermoedend komen aanrijden en gewoon zonder angstzweet van de pont gebruik maken.



*De oude veerpont, waarbij auto's aan dezelfde kant er vanaf moesten rijden.
Foto : Cees de Bijl, 8 sept 2007*