

Column in Rover-tijdschrift "De Reiziger" – maart 2011

Klein maar fijn

Het hoeft niet groot te zijn om mooi te zijn.

Dat dacht uw columnist toen hij pas in Nigtevecht stond. Nigtevecht is gelegen helemaal in het noorden van de provincie Utrecht. Gelegen aan de fraaie rivier de Vecht. Die rivier meandert vredig door het landschap vanuit het zuiden van de provincie, om even later bij Muiden op het IJsselmeer uit te monden. Geen kaarsrecht kanaal, maar een rivier met vele bochten. Als je een rechte lijn op de kaart trekt van Utrecht naar Muiden dan kom je net op 25 km. Maar volg je de rivier, dan kom je op bijna het dubbele daarvan. Een gevolg van al die bochten.



Het pontje "Kantje Boord II" in Nigtevecht

Foto : Wim Kusee

In één van die bochten vinden we het plaatsje Nigtevecht. En daar vaart een leuk pontje. Geen grote jongen met veerstoepen, opstelstroken voor auto's, verkeerslichten, slagbomen. Nee, niets van dat alles. Voor voetgangers en fietsers vinden we daar het pontje Kantje Boord. Tot voor kort was het een heel klein pontje, eigenlijk niet meer dan wat oliedrums, een plankje, een paar hekjes en een klein motortje. Maar sinds kort heeft ook hier de modernisering toegeslagen. Een fraaie nieuwe veerpont, de Kantje Boord II ligt op u te wachten. Rustgevend is het om tijdens een fietstocht even op het pontje te wachten en je te laten overzetten naar de andere kant van de Vecht om daar weer de vele bochten van de rivier te volgen. Mooi toch, zo'n klein pontje?

Het hoeft niet groot te zijn om mooi te zijn.