

## Column in Rover-tijdschrift “De Reiziger” – januari 2011

### Poëtische pontjes

Reizen met een veerpont wekt poëtische gedachten op. Dat hebben we gemerkt. En wel stevig ook. Door de Vrienden van de Voetveren werd dit jaar een wedstrijd pontjespoëzie uitgeschreven. Daarvoor kon men een gedicht insturen met als onderwerp een veerpont. Alles mocht (nou ja, binnen enkele randvoorwaarden), de vorm van het gedicht was vrij, alle onderwerpen mochten als het maar iets met een pontje te maken had.

En wie nu denkt, dat de reiziger in Nederland alleen maar snel met een pontje overvaart, en daarbij verder geen poëtische gedachten heeft, nou die heeft het mis. Veel mensen stuurden een gedicht in. En vrijwel allemaal waren deze van hoge kwaliteit. Of je nu met een klein seizoenspontje overvaart, of met een grote veerboot over de rivieren of naar de Waddeneilanden reist, dat maakt niet uit. Ruim zeventig mensen zetten hun poëtische gedachten tijdens of na de overtocht op papier. De jongste was 7 jaar, de oudste 83 jaar.



*De pont bij Kop van 't Land (tussen Dordrecht en Werkendam).*

*Foto : Leen Kieboom*

De drie mooiste gedichten kunt u vinden op deze website van de Vrienden van de Voetveren. Van de 25 mooiste gedichten zal een boekje pontjespoëzie worden gemaakt, dat bij de vereniging kan worden besteld.

Wie zei nou, dat veerponten geen poëtische gedachten opwekken?