

Column in Rover-tijdschrift “De Reiziger” – juli 2010

Reizen over weidse wateren

Reizen over weidse wateren. Dat kunnen we in ons Nederlandje op diverse plaatsen doen. Over de Waddenzee vanaf Den Helder, Harlingen, Holwerd, Lauwersoog of de Eemshaven. Over de Westerschelde vanaf Vlissingen. Of over het IJsselmeer, zoals van Enkhuizen naar Stavoren. En zo zijn er nog wel meer veerdiensten te vinden waarbij de boot over een wat grotere afstand vaart.

De Bep Glasius is de veerboot die in vijf kwartier van Enkhuizen naar Stavoren vaart. Kom je met de fiets, dan is dat geen enkel probleem. Je staat er versteld van, hoeveel fietsen het personeel op vakkundige wijze vast kan zetten. Met een touw worden fietsen, groot en klein, netjes en zonder schade neergezet. Bij slecht weer kun je binnen in de kajuit zitten. Vriendelijk personeel verzorgt dan een drankje of een hapje. Maar het is natuurlijk veel leuker om bij mooi weer boven op het dek te zijn. Wat wind door je haren, de zon op je wangen, volop genieten van de leuke overtocht.



De Bep Glasius in Stavoren.

Foto : Wim Kusee

Op het dek van de veerboot mijmer je weg. Je gedachten gaan naar het weidse uitzicht, naar de horizon, naar andere oorden. En al mijmerend komen vanzelf poëtische gedachten boven. Geen nood, want die fraaie gedachten kun je kwijt. De vereniging Vrienden van de Voetveren organiseert een pontjespoëzie wedstrijd. Schrijf de gedachten op, stuur ze op, en maak kans op één van de fraaie prijzen die worden uitgelooft. Meer informatie is te vinden op de startpagina van deze website.