

Column in Rover-tijdschrift “De Reiziger” – januari 2007

Pontje Steur

In deze aflevering treft u geen informatie aan over wandel- of fietstochten die je met behulp van pontjes kunt maken. We willen dit keer de schippers in het zonnetje zetten en kiezen daartoe de vrijwillige schippers van Pont Steur. De jaarverslagen van dit pontje, varend over het Steurgat terzijde van Werkendam van de Oostwaard naar de Noordwaard in de Biesbosch, zijn ieder jaar weer de moeite van het lezen waard. Vol menselijke verhalen, anekdotes, ongelukken, verslagen van stormen, te verrichten onderhoudswerk, enz. Van heel dichtbij door de schippers zelf beschreven. De verslagen bevatten tevens gedetailleerde informatie over de topdagen, over de herkomst van de passagiers, belevenissen en reisverslagen. Het cijfermateriaal is vaak in overzichtelijke schema's bijeengezet.



Op 9 augustus 2000 kwam het pontje voor het eerst in de vaart. Het eerste jaar 1515 passagiers in 34 vaardagen, nu (2006): meer dan 8600 overzetten in 119 vaardagen. Leen Kieboom was vanaf het begin coördinator. Dit jaar ging hij met zijn scooter onderuit en kwam met een gebroken scheen- en kuitbeen in het ziekenhuis terecht. De andere schippers konden zijn taken overnemen.

Teneinde een indruk te krijgen van de manier waarop de 7 vrijwilligers met elkaar omgaan, volgen hieronder enkele citaten uit de jaarverslagen 2003 en 2006:

Uit een interview met Thera Pruijsen in Jaarverslag 2003:

'Als slotopmerking heb ik het volgende: het feit dat ik de enige vrouw was in het gezelschap, werd door de 'mannen' goed geaccepteerd. Nog nooit heb ik een opmerking gehoord over het niet goed vastleggen van de pont of een steek die niet goed zat, terwijl ik toch van de 'wal' kom. Dat heb ik altijd in mijn collega's gewaardeerd.'

Uit een interview met Bas Heijstek in Jaarverslag 2006. Bas was tot zijn 65e pontbaas over de Boven - Merwede tussen Werkendam en Boven- Hardinxveld:

'Echt, in het voorjaar staan we weer te trappelen om te beginnen met het vaarseizoen. Het is een leuk spulleke en we hebben een gouden ploeg. Een goede binding ook met elkaar, zelfs het onderhoud doen we samen.' 'Ik was net met pensioen en er werd gevraagd of ik niet eens ter plekke wilde kijken,. Ja, daar bij 't Kooike was ik direct verkocht.'

Kent u die uitdrukking nog: 'Ouwe jongens krentenbrood'? Het betekent dat mensen ongedwongen en kameraadschappelijk met elkaar omgaan. Bij het lezen van de jaarverslagen moest ik vaak aan dit gezegde denken. Gelukkig is één van de schippers overigens een vrouw.

Foto bovenaan: Deze foto won een prijs bij de fotowedstrijd van de Vereniging Vrienden van de Voetveren. Het geeft perfect de avondstemming ter plekke aan. Foto: L.Kieboom