

Column in Rover-tijdschrift “De Reiziger” – juli 2006

Riviertje met een droom van een naam

's-Hertogenbosch had in vroeger tijden de naam een vrijwel onneembare vesting te zijn. Stoere vestingwerken beschermden de stad tegen de vijand en in geval van nood kon het gebied grenzend aan het zuiden van de stad (Bossche Broek) onder water worden gezet. De stad kreeg niet voor niets de naam 'Moerasdraak'. Het zelfbedieningspontje over de Dommel ter hoogte van de Vughterbrug, is hiernaar genoemd.

Het pontje is makkelijk te bereiken. Vanaf het station loop je het in 10 minuten. Voor het station rechtuit. Bij water rechtsaf en de rood-witte markering van pelgrimspad LAW 7 volgen. Dit pad valt in het begin samen met NS - wandeling Vughtse Lunetten. Neem het markante gebouw van Chalet Royal als richtsnoer. Hier in de buurt moet je zijn. Op de Vughter brug wenteltrap naar beneden nemen. Je bevindt je dan op het Vughtereiland. Dit eiland kan ook nog op een andere manier bereikt worden, en wel via de Essent-promenade die vlakbij de Willemsbrug begint.



De pont naar de Bossche broek.

Foto: Karel Brouwerens

Het pontje over de Dommel is meteen in zicht. De Dommel, een riviertje met een droom van een naam, is ter plaatse zo'n 30 meter breed. Het goed functionerend pontje, gebouwd in Lith bij Van Sonsbeek, is vanaf 2003 in de vaart. Het is niet al te zwaar en het voelt als een voorrecht om aan de lieren te mogen draaien. Het brengt de mensen uit de stad snel en geruisloos naar het fraaie natuurgebied Bossche Broek. Wij waren er op een koude maar zonnige zondagmiddag in april. Het pontje voer af en aan. Omdat er niet meer dan 10 passagiers mee mogen, moest er soms even gewacht worden.

In Bossche Broek kun je allerlei wandelingen maken. Je kunt een zodanige wandeling maken dat je steeds zicht houdt op de skyline van Den Bosch en op de schitterend gerestaureerde vestingwerken. Je kunt ook afslaan en meer het natuurgebied (116 hectare) ingaan. Het Bossche Broek is het laatste stukje polder- en beeklandschap in de omgeving. Er liggen nog oude zandpaden. Het gebied bevat wateren, rietkragen, graslanden en voedselarme hooilanden. Ook ligt er een wiertje. Het is een belangrijk weidevogelgebied. De toegangspaden en trappen maken het gebied ongeschikt voor fietsers. Het pontje zal derhalve vooral nog een voetgangerspontje blijven. De slogan van gemeente Den Bosch, dat 'nergens in Nederland natuur zo dicht bij het centrum ligt', is door een relatief eenvoudige interventie als het in de vaart brengen van het zelfbedieningsveer volledig waargemaakt.